



Maranatha Mare

Oktober 2019 / November 2019

Jaargang 46 No 5

By die poskantoor as nuusblad geregistreer



Toch wordt het lente

En tóch geloven dat het lente wordt,
al valt de koude regen neer in stromen
op kale, zwarte takken van de bomen;
al zijn de dagen lichteloos en kort.

En tóch geloven dat de zon het wint,
al houdt ze zich soms dagenlang verborgen;
zoals een mens, in 't donker van de zorgen,
soms plotseling een zonnig plekje vindt.

En tóch geloven dat 't gezaaide graan
ontkiemen zal in koude, zwarte aarde;
zoals God in Zijn Zoon Zich openbaarde:
Die leeft, maar uit de dood is op gestaan.

Nel Benschop
uit: Sporen in het zand (1992)

Nader, my God, by U

Kollegas wat onlangs 'n konferensie in Brasilië bygewoon het, besoek die wêreldbekende Christus-beeld en stuur 'n treffende foto wat geneem is direk onder die wye uitgestrekte arms van Jesus. Die foto neem my onmiddellik terug in tyd na een oggend 10 jaar gelede. Ek is pas as predikant van die Hervormde kerk georden en lei 'n erediens op Moedersdag. Die preekteks was Matteus 23:27, waarin Jesus sê: 'Jerusalem, Jerusalem, hoe dikwels wou Ek jou kinders bymekaar maak soos 'n hen haar kuikens onder haar vlerke, maar julle wou nie!'

Ek het gepreek oor die verskillende maniere waarop die mense van die Bybel vir God beskryf het: koning, vader, herder – en moeder. Daar is baie tekste wat God beskryf as die Een wat kinders baar, beskerm en troos. Ek preek ook oor hoe ons nie God se grootsheid kan vasvang in ons menslike taal en beeldspraak nie. Ek sien hoe die mense in die gemeente instemmend knik. Aan die einde van die erediens het ek die bekende 'Nader, my God, by U' as slotlied opgegee. Die tweede versreël lees, 'U is om Christus wil, *Vader* vir my'. In aansluiting by die preektema en ook omdat dit Moedersdag was, vra ek toe dat ons eerder, 'U is om Christus wil, *Moeder* vir my' sal sing. Wat toe gebeur is so onverwags dat ek die gebeure perfek kan herroep. Tradisioneel staan die hele gemeente met die sing van die slotlied. Toe ek vra dat ons 'Vader' met 'Moeder' vervang, bly helfte van die gemeente sit en weier om te sing. En nee, dit was nie net mans wat sittend en swygend teen God se moederskap geprotesteer het nie.

Wat het daar gebeur? In teorie word bely dat God groter is as menslike beskrywings, selfs dié van 'n menslike vader. In praktyk, blyk dit God se vaderskap (manlikheid) is 'n saak waarby geloof staan of val. Die Bybelskrywers se beeldspraak vir God het uit hulle leefwêreld gekom. As Suid-Afrikaanse burgers sal ons vandag moeilik kan identifiseer met God as 'koning', omdat dit nie deel is van ons leefwêreld nie. In ons leefwêreld is ons eintlik meer bekend met 'moeder'. Tog hoor jy gereeld op 'n Sondag 'koning'.

Ek is deur my ma en my ouma grootgemaak. As ek aan 'ouerskap' dink, sien ek hulle. God, die Groot Ouer, is dus vir my herkenbaar as Moeder. Ek laat nie God as Vader buite rekening nie. Maar as ek aan God dink, sien ek my ma en ouma se uitgestrekte arms wat in moeilike omstandighede skaduwee gebied het teen die lewe se harde sonlig. Daarom sing ek graag tydens hierdie vroue-maand: *U is om Christus wil, Moeder vir my*.

Dr Tanya van Wyk is 'n senior lektor in sistematiese teologie aan die Universiteit van Pretoria – Publicatie in Beeld Geestesake 30 Julie 2019.

Jubileum Dienst voor Yolanda – 18 augustus 2019

Op 18 augustus vierde wij samen met Yolanda en haar familie en vrienden en Maranatha geloofsfamilie haar 25^{ste} jubileum in de Maranatha kerk.

Het was een prachtige eredienst met orgel (Johan van Staden), fagot (Jan Willem Hoorweg), voordracht (Charlotte Reinten), gebeden (Annelie Botha, Thomas Dreyer, Tanya van Wyk, Ferry van der Kuil, Emmy Reinten), en een mooie terugblik op de laatste 25 jaar door Janny van den Eijkel. De gemeente presenteerde Yolanda met een prachtige boeket bloemen.

Na afloop was er een feestelijke koffietafel (verzorgd door Arnold Tanzer) boven in de zaal. Rob Calmer leverde een blijk van waardering en sloot die af met een letter vers en een toast op onze Yolanda.

Acrostichon / lettervers:

Y	is Yolanda	die staat in de kerk
O	Onze Vader	de bron van jouw werk
L	is de Liefde	die je wekelijks preekt
A	is de Ander	aan wie niets ontbreekt
N	is de taal	van de Nederlanders hier
D	is de Dominee	die weidt met plezier
A	is het Altaar	waarvandaan je ons zendt

Dank je Yolanda, dat je onze voorganger bent.



oktober 2019 / november 2019- 4

Moge de HEER u zegenen en u beschermen, moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.

Gemeente nieuws

- Christina Schmidt-Pol heeft de afgelopen maanden intensieve chemokuren gekregen om borstkanker te bestrijden en haar maandenlange chemokuur traject is nu afgehandeld. Nu is ze begonnen met 5 weken radiatie. Wij wensen Christina sterkte met het laatste traject!
- De dochter van Carol Strydom-Knoester, Chantal Vermeulen tobt met haar gezondheid, wij dragen Chantal en haar familie in onze gedachten en gebeden op.
- De oudste lidmaat van onze gemeente Catrien de Wee heeft op haar 94^{ste} haar rijbewijs kunnen hernieuwen. Dit was gelegenheid om een glaasje champagne te drinken.
- John en Irene Jordaan, met kinderen Lene en Liam, zijn deel van ons geloofsfamilie geworden en langs deze weg heten wij jullie van harte welkom!



Op 1 Oktober 2019 vierden Petro en Henriëtte hun 25^{ste} huwelijks jubileum, deze gelegenheid word in September 2019 gevierd in Zuid Afrika. De aankondiging hier boven is uit de Mare van Oktober 1994. Yolanda was toen net ingezegend als onze voorganger, maar de bruiloft was al geregeld voordat zij de beroep van ons kreeg. Zij was wel tegenwoordig bij de huwelijksbevestiging.

oktober 2019 / november 2019- 5

Moge de HEER u zegenen en u beschermen, moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.



Op 8 december 2019 DV viert Henriëtte haar 50^{ste} verjaardag, en deze gelegenheid word ook in September 2019 in Zuid Afrika gevierd. Op zondag 22 September waren Petro en Henriëtte in de kerk en mochten wij haar met een Sara presenteren

Wat de aasgier ons vertelt over Gods liefde

De Bijbel over de gier, duif, arend en struisvogel

'Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren.' Het is misschien wel de bekendste Bijbeltekst over vogels. Maar in de Bijbel worden vogels vaker gebruikt om iets duidelijk te maken. Bioloog Klaas Nanninga zet een paar voorbeelden op een rijtje. "God is niet te groot voor een duif."

De gier

Veel Bijbelteksten die we kennen over de arend, gaan met even veel recht over de gier. In beide gevallen staat er in het Hebreeuws 'nesjer'. De gier was het symbool van het machtige Egypte, de tegenstander van Israël. In Exodus 19:4 zegt God: 'Jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte, en hoe ik je op arendsvleugels gedragen heb en je hier bij mij heb gebracht.' Maar letterlijk vertaald, staat er: 'hoe ik u op gierenvleugelen heb gedragen.' Hier wordt opeens de ironie duidelijk: God gebruikt Egypte, de gier, om Zijn volk te laten ontsnappen. Ook het machtige Egypte is een werktuig in Zijn hand.

Vanwege het aas eten en bloedvergieten, werden alle roofvogels (arenden, gieren en uilen) in Israël als onrein beschouwd: oneetbaar en weerzinwekkend. Toch hadden de Israëlieten ook oog voor de nuttige kant van gieren, het zijn immers opruimers in de natuur. Het Hebreeuwse woord voor aasgier is 'rachamah', wat met de Bijbelse begrippen 'erbarmen' en 'ontfermen' samenhangt. In Hosea 1 moet de profeet zijn dochter Lo-Ruchama noemen, omdat de Heer geen ontferming heeft over Israël. Zo kan zelfs een aasgier met Gods liefde worden verbonden.

De arend

Vroeger dachten mensen dat de arend hoger vloog dan elke andere vogel. Ook zou het de enige vogel zijn die rechtstreeks in de zon kon kijken zonder verblind te worden. In de vroege christelijke kerk was de arend daarom het symbool van Christus, omdat Hij in het verblindend licht van God kan kijken. Daarnaast symboliseert de arend de

oktober 2019 / november 2019- 6

Moge de HEER u zegenen en u beschermen, moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.

apostel Johannes, de man die blijk gaf van een scherpe blik voor het geheim van God in Christus. Om die reden staat op oude preekstoelen soms een uitgesneden arend.

De duif

Het is een bijzondere gebeurtenis: God laat zich tijdens de doop van Jezus zien in de gedaante van een duif om Zijn Zoon te bemoedigen (Marcus 1:10). Je zou kunnen zeggen dat de Heilige Geest toen de 'postduif' van God was, met een berichtje uit de hemel. De duif werd het symbool van het nieuwe leven en staat vaak afgebeeld op doopvonten. En in de vroege christelijke kerk werden met Pinksteren duiven in de kerk losgelaten.

De duiven die nu vaak bij een huwelijk worden losgelaten, hebben eerder een heidense achtergrond. De duif werd later namelijk ook gewijd aan Venus, godin van de liefde, en staat symbool voor tedere liefde en echtelijke trouw. In Israël werd de duif ook gebruikt als offer voor de armen. Toen de Heilige Geest zich als duif liet zien, was dit vast een verwijzing naar het offer dat Jezus kwam brengen. Bijzonder: als Zijn reddingsplan in werking treedt, bedient God zich van Zijn eigen schepping en is Hij niet te groot om in een duif te passen.

De struisvogel

Struisvogels en Israël: het lijkt geen logische combinatie. Dat klopt, want sinds 1948 zijn deze vogels uit die streken verdwenen. Maar in de tijd daarvoor was het een alledaags verschijning, ook in de tijd van de profeet Jesaja (Jesaja 13:21).

Het zijn indrukwekkende vogels. Een volwassen mannetje is ruim 2,5 meter hoog en 150 kilo zwaar. Een omelet van een struisvogelei is even groot als die van 24 kippeneieren! In de voortplantingstijd vormt het mannetje een harem van meerdere vrouwtjes. In de nesten liggen de eieren van alle partners, soms zijn dit er wel veertig tot zestig. De mannetjes broeden zelf mee en waken 's nachts tegen roofdieren. Omdat er zoveel eieren zijn, lukt het niet ze allemaal goed te bebroeden. Een aantal eieren wordt opgegeten of vertrapt. In Job 39:16-21 wordt daarom over de struisvogel gezegd dat God haar het verstand heeft onthouden, waardoor ze een slechte moeder is die haar eieren in de steek laat. In de praktijk valt dat mee en blijken struisvogels zorgzame ouders.

Tekst: Klaas Nanninga

<https://visie.eo.nl/2019/08/wat-de-aasgier-ons-vertelt-over-gods-liefde/>

oktober 2019 / november 2019- 7

Moge de HEER u zegenen en u beschermen, moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.

Zendingskinderen jaren later

Hoe is het nu met deze 'mission kids'?

Kinderen van ouders die de zending ingaan, passen zich doorgaans snel aan hun nieuwe leven aan. Maar hoe kijken deze 'mission kids', oftewel zendingskinderen, jaren later terug op de missie van hun ouders en leven in het buitenland? En zouden ze zelf ook ooit vertrekken? Mariska en David vertellen.

'Mission kid' Mariska de Meulmeester (43)

“Vanaf mijn vierde jaar woonde ik op het hulpverleningsschip de Anastasis. Mijn ouders waren zendeling op dit schip, en dertien jaar lang heb ik als *mission kid* op het water gewoond. Met zo’n driehonderd volwassenen en ongeveer vijftig kinderen reisden we op de Anastasis van plaats naar plaats, van land naar land. Het schip was ons thuis. Ik heb veel mooie mensen mogen ontmoeten, en veel van de wereld gezien. Het leven van giften was af en toe wel lastig. Voor een extraatje zoals een ijsje was soms gewoon geen geld. Dan merkten we dat we het minder breed hadden dan anderen. Maar door de contacten met mensen in ontwikkelingslanden die echte armoede kennen, beseften we dat we alsnog veel hadden.

Als volwassene merk ik nog steeds dat ik een *mission kid* geweest ben. Ik leef anders en probeer correct om te gaan met geld en spullen. Goed rentmeesterschap en dankbaarheid voor alles wat we hebben, proberen we over te brengen op onze kinderen.

Huisarts in plaats van zendingsarts

Ik ben geneeskunde gaan studeren, zodat ik zendingsarts kon worden. Maar tijdens mijn studie werd duidelijk dat God een heel ander plan met mij had. Hij vroeg van mij om als huisarts in Nederland te gaan werken, en niet als zendingsarts in Latijns-Amerika of Afrika. Dit vond ik aanvankelijk echt heel moeilijk, maar ik merkte dat God langzamerhand mijn hart daarvoor openstelde. En dat ik er zelfs zin in kreeg. Ik geloof dat ik ooit als arts iets in het buitenland zal kunnen betekenen, maar voor nu is dit echt de plek waar God mij heeft geplaatst.

Binnenkort ga ik de Muskathlon rennen in Tanzania, om sponsorgeld in te zamelen voor Compassion. Hiermee hopen we de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. Ik heb er ontzettend veel zin in, en ben heel benieuwd wat God verder voor ons in petto heeft.”

'Mission kid' David van der Wolf (32)

"Toen ik 5 was, emigreerden mijn ouders met drie kinderen naar Texas, Amerika, waar mijn vader ging werken op het hoofdkantoor van Mercy Ships. Van ons vertrek

herinner ik me weinig; ik ging gewoon mee. Binnen een paar maanden sprak ik vloeiend Engels en ook op school redde ik me goed.

Al snel was Nederland voor mij de plek waar opa en oma woonden, bij wie we soms op bezoek gingen. Het land van tompoezen, saucijzenbroodjes en Fristi-flesjes. Thuis spraken we Nederlands, maar voor de rest leefde ik echt in een Amerikaanse samenleving.

Tegenvallers

Zodra mijn ouders de zending ingingen, leefden we van giften. Eerlijk is eerlijk: we kwamen nooit iets tekort. Na acht jaar werd mijn vader gevraagd directeur te worden van Mercy Ships Nederland. Ik was toen 14; teruggaan zag ik als een nieuw avontuur. Al viel dat de eerste jaren nog flink tegen. Ik kwam halverwege het schooljaar in een nieuwe klas, tussen leerlingen die een jaar jonger waren dan ik en in een heel andere wereld leefden. Daardoor heb ik nooit echt kunnen aarden op school. Na havo 3 ben ik daarom van school gegaan om een mbo-opleiding te volgen.

Lange tijd wist ik niet goed waar ik thuishoorde. Vooral de eerste jaren wilde ik graag terug, later werd dat minder. Inmiddels ben ik getrouwd met een Australische, dus in die zin ben ik echt een wereldburger.

Goede ervaring

Ik ben blij met de ervaring die ik heb opgedaan als *mission kid*. Het was een heel bepalende periode in mijn leven, die mijn kijk op het leven en de wereld heeft verrijkt. Ik vind het ook nog steeds bijzonder hoe mijn ouders in die tijd – en nog steeds – door God zijn geleid. Ik had het niet willen missen.

Of ik zelf ook ooit de zending in zou gaan? Als ik een duidelijke roeping zou krijgen, zou ik het doen. Omdat ik heb ervaren dat God zorgt.”

Tekst: Miriam Duijf en Mirjam Hollebrandse - <https://visie.eo.nl/2019/09/zendingskinderen-jaren-later/>

The fine art of saying “hello”

“Greet one another with a holy kiss.” Paul gave these instructions to the Romans and repeated them to other churches. Twice to the Corinthians (1 Cor. 16:20 and 2 Cor. 13:12); and then to the Thessalonians (1 Thess. 5:26). Peter flew the friendliness flag as well in his first epistle (1 Peter 5:14) when he said, “Greet one another with a kiss of love.”

We tend to overlook these passages. Why the big deal? Why should we be careful to greet one another? The answer is out of respect. Respect is a mindfulness of another person’s situation. Respect says “Hello” to the new kid in class. Respect says “Good afternoon” to the cashier at the checkout stand. A greeting in its purest sense is a

oktober 2019 / november 2019- 9

Moge de HEER u zegenen en u beschermen, moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.

gesture of goodwill. Simply greeting one another is not that hard. But it makes a significant difference. ***And this is how happiness happens.***

<https://maxlucado.com/listen/the-fine-art-of-saying-hello/>

The society of the bent timber

One of my favorite places on earth is a grove that sits on the Guadalupe River. It's a peaceful place. And trees, oh the trees. They weather the winters and celebrate the summers. And they are all bent. There is no perfect tree. Even so, they provide the perfect place to find peace. Humanity is like that grove of trees. Though we attempt to stand tall, none of us succeed. We all twist and turn. We are a collection of bent timber. And that's okay.

There is beauty in our bent-ness. So enjoy the Society of the Bent Timber. Cut people some slack. Reduce your number of pet peeves, be patient with people who pet them. The world, for all its quirky people, is a wonderful place to live. And the sooner we can find the beauty, the happier will be. ***That is how happiness happens.***

<https://maxlucado.com/listen/the-society-of-the-bent-timber/>

Joy in the success of others

We are not God's gift to humanity. God can use each of us, but he doesn't need any of us. We are valuable but not indispensable. You love. But who loved you first? You serve. But who served the most? What are you doing for God that God could not do alone?

How wise of us to remember Paul's antidote to joy-sucking self-promotion. "With humility of mind let each of you regard one another as more important than himself" (Philippians 2:3).

Here is a helpful exercise that can turn your focus off yourself and on to others. During the next twenty-four hours make it your aim to celebrate everything good that happens to someone else. Keep a list. You will move from joy to joy as you regard other people's success as more important than your own. ***And this is how happiness happens.***

<https://maxlucado.com/listen/joy-in-the-success-of-others/>

Vreemd, merkwaardig, raar

"wie Mij belijden zal voor de mensen ...," (Luc.12:8a)

Af en toe vind je in je mailbox (computer) berichten die je niet licht vergeet. Zo ook een tijdje geleden. Het bracht me tot nadenken.

Wellicht u ook.

Vreemd,

oktober 2019 / november 2019- 10

Moge de HEER u zegenen en u beschermen, moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.

dat we vaak niet weten wat we bidden moeten, maar dat we onze vriend of vriendin altijd wel wat te vertellen hebben.

Vreemd,

dat het zo spannend is als een sportwedstrijd in de verlenging gaat en hoe zuchtend we op ons horloge kijken als de kerkdienst iets langer duurt dan anders.

Vreemd,

hoe moeilijk het is om een hoofdstuk uit de Bijbel te lezen, maar hoe makkelijk 100 bladzijden uit een bestseller.

Vreemd,

hoe mensen bij een concert graag op de voorste rij willen zitten, maar in de kerk vaak op de achterste rij gaan zitten.

Vreemd,

hoe moeilijk het soms voor mensen is om het Goede Nieuws te vertellen, maar hoe makkelijk het is om over elkaar te praten.

Vreemd,

dat grappen zich razendsnel verspreiden, maar nieuws waarin God verheerlijkt wordt, daar denken mensen vaak wel twee keer over na of ze het door zullen geven.

Merkwaardig,

hoe snel mensen God verloochenen en zich verwonderd afvragen waarom de wereld naar de knoppen gaat. Dat vuile, gewelddadige en occulte zaken vrij wordt toegelaten, maar een openlijke discussie over GOD vaak onderdrukt wordt.

Merkwaardig,

dat we geloven wat er in de krant staat, maar twijfelen aan wat er in de Bijbel staat.

Merkwaardig,

dat iedereen in de hemel wil komen en dan toch aanneemt dat men niet hoeft te geloven, te zeggen, te doen en te denken wat er in de Bijbel staat.

Merkwaardig,

hoe iemand kan zeggen: "ik geloof in God", maar desondanks de duivel volgt (die trouwens zelf ook in God gelooft).

Raar eigenlijk

dat ik me vaak meer bezorgd maak over wat mensen over mij denken, dan wat God van mij denkt.

Natuurlijk kunnen we deze woorden wegleggen alsof het ons niet raakt. Maar is DAT niet vreemd, merkwaardig en raar?

H. Brandsen - Overgenomen uit Kerkbode van Hervormde Kerk Harderwyk augustus/september 2019

oktober 2019 / november 2019- 11

Moge de HEER u zegenen en u beschermen, moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.

Dienstrooster oktober 2019				
	6 oktober	13 oktober Koffiedrinken	20 oktober Avondmaal	27 oktober Hervormings feest
1	F vd Kuil	E de Jong	C Reinten	E Reinten
2	E Reinten	T van Wyk	F vd Kuil	T van Wyk
3	J de Jong	J de Jong	R Boer	R Boer
4	D Kruger	M Letterie	M Letterie	H Kettner
5	L Dibb	A Basson	L Dibb	JW Hoorweg
6			H Kettner	
7			J de Jong	
Groet	W Kruger	I Tanzer	M Letterie	H Kettner
Bloemen	P vd Linde	M van Zee	W Mandelstam	D Kruger
Koffie		I Tanzer H Kettner		

Dienstrooster november 2019				
	3 nov	10 nov Koffiedrinken	17 nov Geen dienst	24 nov Doden herdenking
1	E de Jong	F vd Kuil		C Reinten
2	C Reinten	T van Wyk		E de Jong
3	D Kruger	M Letterie		J de Jong
4	J de Jong	JW Hoorweg		R Boer
5	H Kettner	L Dibb		A Basson
Groet	W Kruger	M Letterie		H Kettner
Bloemen	C Reinten	F Smal		I Tanzer
Koffie		F Smal I Pol		

oktober 2019 / november 2019- 12

Moge de HEER u zegenen en u beschermen, moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.

Agenda oktober 2019		
Dinsdag 1	9h30 – 13h30	Kerkkantoor
Zondag 6	10h00	Eredienst Ds Y Dreyer
Dinsdag 8	9h30 – 13h30	Kerkkantoor
Zondag 13	10h00	Eredienst Ds Y Dreyer Koffiedrinken
Dinsdag 15	9h30 – 13h30	Kerkkantoor
Donderdag 17	19h30	Bijbelstudie Noord Rieneke 011 704 3602
Zondag 20	10h00	Eredienst Ds Y Dreyer Avondmaal
Dinsdag 22	9h30 – 13h30	Kerkkantoor
Zondag 27	10h00	Eredienst Ds Y Dreyer
Dinsdag 29	9h30 – 13h30	Kerkkantoor

oktober 2019 / november 2019- 13

Moge de HEER u zegenen en u beschermen, moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.

Agenda november 2019		
Zaterdag 2	8h00 – 14h00	ORANJEHOFMARKT
Zondag 3	10h00	Eredienst Ds Y Dreyer
Dinsdag 5	9h30 – 13h30	Kerkkantoor
Zondag 10	10h00	Eredienst Ds Y Dreyer Koffiedrinken
Dinsdag 12	9h30 – 13h30	Kerkkantoor
Donderdag 14	19h30	Bijbelstudie Noord Rieneke Boer 083 629 5112
Zondag 17	GEEN Eredienst	
Dinsdag 19	9h30 – 13h30	Kerkkantoor
Zondag 24 Dodenerdenking	10h00	Eredienst Ds Y Dreyer
Dinsdag 26	9h30 – 13h30	Kerkkantoor
Donderdag 28	10h00	KOFFIECLUB Jaarafsluiting

oktober 2019 / november 2019- 14

Moge de HEER u zegenen en u beschermen, moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.

Verjaardagen oktober 2019		
Donderdag 3	Tanya Griesel	078 503 2142
Maandag 7	Nel van Driel	082 393 7784
Dinsdag 8	Alice Basson	082 896 1996
Zondag 13	Mieke McDonald	011 475 4375
Maandag 14	Monique Schmidt	011 864 1174
Donderdag 24	Yvonne de Koster	083 326 5576

Verjaardagen november 2019		
Vrijdag 1	Diana Kruger	082 802 5403
Woensdag 6	Elma vd Kuil	011 894 2556
Vrijdag 15	Rieneke Boer	083 629 5112
Zondag 17	Bernard vd Kuil	073 251 0010
Zondag 17	Bianca Eames	083 555 8699
Zondag 17	Alex Reintjes	083 595 6591
Woensdag 20	Rob Calmer	083 353 8691
Maandag 25	Ineke de Jong	079 516 7517
Dinsdag 26	Richard Steinmann	082 782 7151

oktober 2019 / november 2019- 15

Moge de HEER u zegenen en u beschermen, moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.

MARANATHA KERK	
Webadres	http://www.nlgemeente.co.za
Facebook	http://tinyurl.com/FBMaranatha
Straatadres	Sherborneeweg 3, PARKTOWN
Postadres	Nederlandssprekende Gemeente Postbus 84552 GREENSIDE 2034
Predikante	Ds Yolanda Dreyer 012 348 9850 / 082 893 2104 yolanda.dreyer@up.ac.za
Kerkkantoor Dinsdag ochtend 9h30 – 13h30	Jan-Willem Hoorweg 011 726 1409 / 082 557 0047 nlgemeente@mweb.co.za
Bank Details	Beneficiary: Ned. Hervormde Kerk Nedbank Current Account 1979 316872 Branch: Nedbank Fox Street, Code 190805 Code 198765 for online payments
Scriba Redactrice Mare	Ellen van der Kuil 011 478 1082 / 083 626 3272 evdkuil@gmail.com
Scriba Registratie	Hanja Kettner 012 654 7692 / 082 546 8471 hanja.kettners@vodamail.co.za
Kassier	Marco van Wieringen 011 442 9696 marcovw@mweb.co.za
Koster	Ferry van der Kuil 011 478 1082 estruct@iafrica.com
Organist	Milton Webber 061 016 5289 chiefsub@gmail.com

oktober 2019 / november 2019- 16

Moge de HEER u zegenen en u beschermen, moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.