



MARANATHA MARE

NOVEMBER 2021

JARGANG 48 NO 10

Ik gun je warmte!

Ik gun je zoveel warmte
dat het je ziel doordrenkt
en na een nacht van kilheid
weer levensvreugde schenkt,
de lust om te blijven leven,
ontspannen en spontaan
en boven alle zorgen
die pijnigen te staan.

Ik weet dat soms één woordje
je als een gifpijl schaadt
en tijdenlang nog wonden
en klachten achterlaat.
Maar denkt dan aan het woordje
dat God jou fluist'rend zegt:
'Naast jou wordt al Mijn liefde
en warmte neergelegd!'

'Ik zal je veilig leiden
door stormen en gevaar
en in een stille handdruk
kom Ik hier openbaar.
Ik schenk je vele eng'len,
zij geven je weer kracht,
waardoor de lucht zich opent,
je gloedvol tegenlacht.'

Die voor je zijn, zijn sterker
dan hen die tegen zijn.
God laat voor jou verschijnen
een dag vol zonneshijn.
Je staat groot op het lijstje
van ons gebed, dus weet
dat Vader al jouw zorgen
geen enk'le dat vergeet!

Frits Deubel

(overgenomen "Gods Zegen Toegewenst – Gedichten vol beloften)

De heilige Tegenwoordigheid

Wij spreken tot God alsof God ons hoort. In het spreken worden we ons bewust van Gods luisterende tegenwoordigheid. Ergens weten we: dit is een *heilige* Tegenwoordigheid.

We kennen de tegenwoordigheid als *God*. Luisteren we naar die Tegenwoordigheid in onze aanbidding of gesprekken met elkaar, horen en weten we: *we zijn niet alleen*. De Tegenwoordigheid was er al vóór ons en zal er zijn ná ons.

God is de Schepper, wij zijn mede-scheppers. Ook in wat wij doen en maken kunnen we de Tegenwoordigheid ervaren: in de beweging van het lichaam, in de schoonheid van de visuele kunst, in de “hemelse” muziek. Geen enkel ding is God, maar God is in alles.

We ontmoeten de heilige Tegenwoordigheid in een diepe liefde voor mensen – een liefde die oplossingen zoekt en bemoedigt om weer hoop te vinden. Er is rust en vrede te vinden in het samenzijn en verbondenheid met elkaar, in samen zoeken en samen strijden.

De grote transformerende kracht is aan het werk in onze kleine, beperkte pogingen. Die kracht komt van buiten de eigen mogelijkheden en hulpbronnen. Dit leren we wanneer we proberen te volgen in het voetspoor van Jezus. Alleen wanneer we ten volle deelnemen aan Jezus z'n menselijkheid, kunnen we echt iets van zijn goddelijkheid ervaren.

We ervaren het in de stilte – de vreugde en wijsheid die komen uit verbondenheid met die heilige luisterende Tegenwoordigheid. Vergeving, dankbaarheid en medelijden zijn de vrucht.

Vergeving is niet makkelijk. Dit vraagt van ons om realiteiten te erkennen waar we liever blind voor zouden willen zijn. Verandering brengt ongemak met zich mee.

Een levenshouding van *dankbaarheid* eerder dan ontevredenheid, geeft innerlijke rust en vreugde, een andere manier van zijn.

Medelijden maakt ons één met anderen – dit is de heilige Tegenwoordigheid aan het werk in onze menselijke relaties.

Die drie – vergeving, dankbaarheid en medelijden – zijn geworteld in *echt* leven, in het leven zelf. Het leven in de heilige Tegenwoordigheid.

Yolanda Dreyer



Gemeentenieuws

Eind juli namen wij afscheid van Jan Willem Hoorweg als onze secretariële beambte in de kerkkantoor, en verwelkomde wij Irene Slootweg als onze nieuwe medewerker. Irene heeft haar werk met toewijding gedaan, maar haar hart zit eigenlijk in het bloemen bedrijf. Toen zij een aanbod kreeg als stagiair in een bloemenwinkel in Amsterdam, was de keuze niet zo moeilijk. Wij hebben afscheid genomen van Irene op zondag 10 oktober. Bedankt Irene voor jou bijdragen en veel succes met jou nieuwe onderneming!

Wij zijn erg dankbaar dat Joke de Jong haar melde voor de baan van Irene. Welkom Joke en wij zijn er van overtuigt dat het goed zal gaan in de kerkkantoor met jou aan het stuur. Joke is iedere Dinsdag op het kantoor van 09h00 tot 13h00, u kunt bij haar terecht met navragen.

Op zondag 17 oktober zat onze Rob Calmer in de kerk. Vlak voor de dienst kwam hij met de melding dat hij samen met zijn vrouw Jacque voor onbepaalde tijd naar Amsterdam ging, om zijn ouder wordende moeder te verzorgen. Rob is al jaren deel van onze gemeente. Hij heeft destijds de Eredienst Commissie op de been gebracht, een aantal jaren geholpen met onze jaarlijkse gemeentepanning vergaderingen aan het begin van ieder nieuw jaar, veel bijgedragen aan Jubileum vieringen van onze kerk en ook van Yolanda enz. voort. Ik kon altijd terecht bij Rob met vragen over het Nederlandse taal, en kreeg ook feedback over inhoud van Mare. Rob kon niet meer zo actief bij onze kerk zijn toen Jacque eenmaal een voltijdse post kreeg als predikant in de Anglikaanse kerk in Midrand, maar hij kwam toch af en toe met koffiedrinken naar onze kerk.

Rob en Jacque, het gaat jullie goed in Amsterdam en wij zien er naar uit om af en toe van jullie te horen.

Het is weer tijd voor een Oranjehof markt: a.s. Zaterdag 6 november van 08h00 tot 12h00. De Covid-19 maatregelen zijn steeds van kracht.

Wel of geen Halloween vieren als christen?

Elke oktober komt een controversiële vraag naar voren: "Moeten christenen Halloween vieren?" Zonder directe verwijzingen naar Halloween in de Bijbel kan het oplossen van het debat een uitdaging zijn. Hoe moeten christenen Halloween benaderen? Is er een Bijbelse manier om deze wereldlijke vakantie te observeren?

Het dilemma over Halloween kan een kwestie van Romeinen 14 of een 'betwistbare kwestie' zijn. Dit zijn zaken die specifieke richting uit de Bijbel missen.

Uiteindelijk moeten christenen voor zichzelf beslissen en hun eigen overtuigingen volgen.

Laten we eens kijken wat de Bijbel over Halloween zegt en wat stof tot nadenken verzinnen om je te helpen zelf te beslissen.

Behandelen of terugtrekken?

Christelijke perspectieven op Halloween zijn sterk verdeeld. Sommigen voelen zich volledig vrij om de vakantie te observeren, anderen rennen en verbergen zich er voor. Velen kiezen ervoor om het te boycotten of te negeren, terwijl een aantal het vieren met positieve en fantasierijke observaties of christelijke alternatieven voor Halloween. Sommigen maken zelfs gebruik van de evangelisatiemogelijkheden van Halloween.

Een paar van de populaire feesten van vandaag in verband met Halloween hebben heidense wortels die voortkomen uit het oude Keltische festival, Samhain. Dit oogstfestival van de Druïden luidde het nieuwe jaar in, te beginnen op de avond van 31 oktober met het aansteken van vreugdevuren en het offeren van offers. Terwijl de Druïden rond de vuren dansten, vierden ze het einde van de zomer en het begin van het duister seizoen.

Men geloofde dat in deze tijd van het jaar de onzichtbare "poorten" tussen de natuurlijke wereld en de geestenwereld zouden opengaan, waardoor er vrije beweging tussen de twee werelden zou zijn.

Tijdens de achtste eeuw verhuisde paus Gregorius III in het bisdom Rome naar Allerheiligen om op 1 november officieel 31 oktober "All Hallows Eve" te maken, volgens sommigen, als een manier om de viering voor christenen te claimen.

Dit feest ter herdenking van het martelaarschap van de heiligen was echter al vele eeuwen vóór deze tijd door christenen gevierd. Paus Gregorius IV verbreedde het feest tot de hele kerk. Onvermijdelijk bleven sommige heidense praktijken verbonden aan het seizoen bestaan en vermengd met moderne vieringen van Halloween.

Wat zegt de Bijbel over Halloween?

Efeziërs 5: 7-12 *Neem niet deel aan de dingen die deze mensen doen. Voor één keer was je vol van duisternis, maar nu heb je licht van de Heer. Dus leef als mensen van licht! Want dit licht in jou produceert alleen wat goed is, goed en waar. Bepaal zorgvuldig wat de Heer behaagt. Neem geen deel aan de waardeloze daden van kwaad en duisternis; stel ze in plaats daarvan bloot. Het is zelfs een schande om te praten over de dingen die goddeloze mensen in het geheim doen.*
(NLT)

Veel christenen geloven dat deelnemen aan Halloween een vorm van betrokkenheid is bij de waardeloze daden van kwaad en duisternis. Echter, velen beschouwen de moderne Halloween-activiteiten van de meeste als ongevaarlijk leuk.

Zijn sommige christenen bezig zichzelf van de wereld te verwijderen? Halloween negeren of vieren met alleen gelovigen is niet bepaald een evangelische benadering. Moeten we niet 'alle dingen worden voor alle mensen zodat we met alle mogelijke middelen' misschien wat kunnen redden? (1 Korinthiërs 9:22)

Deuteronomium 18: 10-12 *Bijvoorbeeld, offer nooit uw zoon of dochter als een brandoffer. En laat uw mensen geen waarzeggerij of tovenarij beoefenen, of hen toestaan om voortekenen te interpreteren, of zich bezighouden met hekserij, of spreuken uit te brengen, of als medium of*

helderziende te functioneren, of de geesten van de doden te roepen. Iedereen die deze dingen doet, is een voorwerp van afschuw en afkeer voor de Heer. (NLT)

Deze verzen maken duidelijk wat een christen niet zou moeten doen. Maar hoeveel christenen offeren hun kinderen op als brandoffers op Halloween? Hoeveel zijn de geesten van de doden aan het roepen? Je kunt soortgelijke Bijbelteksten vinden, maar niemand waarschuwt specifiek tegen het observeren van Halloween.

Wat als je vanuit een occulte achtergrond tot het christelijk geloof kwam? Wat als je, voordat je een christen werd, sommige van deze duistere daden hebt beoefend?

Misschien is het onthouden van Halloween en haar activiteiten de veiligste en meest geschikte reactie voor u als individu.

Rethinking Halloween

Als christenen, waarom zijn we hier in deze wereld? Zijn we hier om in een veilige, beschermde omgeving te leven, bewaakt tegen het kwaad van de wereld, of zijn we geroepen om uit te reiken naar een wereld vol gevaren en het licht van Christus te zijn?

Halloween brengt mensen van de wereld naar onze drempels. Halloween brengt onze burens de straat op. Wat een geweldige kans om nieuwe relaties te ontwikkelen en ons geloof te delen.

Is het mogelijk dat onze negativiteit tegenover Halloween de mensen die we willen bereiken vervreemdt? Kunnen we zijn **in** de wereld, maar niet **van** de wereld?

De kwestie van Halloween oplossen

In het licht van de Schrift, overweeg zorgvuldig de geschiktheid van het oordelen van een andere christen voor het waarnemen van Halloween. We weten niet waarom een andere persoon deelneemt aan de vakantie of waarom ze dat niet doen. We kunnen de motivaties en intenties van andermans hart niet nauwkeurig beoordelen.

Misschien is de juiste christelijke reactie op Halloween om de zaak voor jezelf te bestuderen en de overtuigingen van je eigen hart te volgen. Laat anderen hetzelfde doen zonder veroordeling van jou.

Is het mogelijk dat er geen goed of fout antwoord is op het Halloween-dilemma? Misschien moeten onze overtuigingen individueel worden gezocht, onafhankelijk worden gevonden en persoonlijk worden gevolgd.

<https://neth.lifehackk.com/33-should-christians-celebrate-halloween-700763-8970>

Wat Mozes, Louis van Gaal en Abraham Lincoln met elkaar gemeen hebben

Grote leiders leren ons een belangrijke les: je hoeft niet alles alleen te doen. Ook niet als je aan de top staat zoals Mozes, Van Gaal of Lincoln. Henk Jan legt het uit.

Of we over leiderschap iets kunnen leren van bondscoach Louis van Gaal? De vraag die een redacteur van het Financieele Dagblad mij stelde, zette me aan het denken. Als groot voorstander van dienend leiderschap, legde ik vervolgens de succesvolle coach langs mijn leiderschapsmeetlat. En warempel: de toch wat eigenaardige Van Gaal haalt wat mij betreft een dikke voldoende.

Niet dat ik hem niet – net als iedere leidinggevende trouwens – een jaarlijkse APK bij een psycholoog aanraad, maar qua dienend leiderschap doet hij het, zover ik langs de zijlijn kan beoordelen, goed. Hij heeft én een duidelijke visie én heeft oprecht oog voor zijn spelers (medewerkers) om hen te helpen de gestelde doelen te bereiken.

Het is eenzaam aan de top, zegt men wel. Flauwekul, vond ik lange tijd. Je hoeft het immers allemaal niet alleen te doen. Sterker nog: je zou wel gek zijn! Want wie denk jij als leidinggevende wel dat je bent te suggereren dat jij alleen de wijsheid in pacht hebt. Toch kom ik – de jaren maken wijzer – hier iets van terug. Want hoe goed je als leidinggevende ook je best doet je te omringen met anderen en naar hun ideeën te vragen, uiteindelijk ben jij toch degene die de beslissingen moet nemen. En jíj wordt beoordeeld op de vraag of de uitwerking van je ideeën naar wens is. Als Oranje verzaakt, krijgt Van Gaal ervan langs. Zijn assistenten – wie zijn dat eigenlijk? – niet.

Specialisten & vijanden

Nog even Van Gaal. In het boek LvG: de trainer en de totale mens horen we hem in een lezing aan een groep ondernemers het volgende zeggen: 'Ik heb natuurlijk niet de wijsheid in pacht. Ik luister naar specialisten. Luistert u ook naar uw werknemers? Want zij zijn de specialisten. Die helpen om uw product te verzorgen.' In andere woorden: al is het misschien eenzaam aan de top, blijf altijd anderen om advies vragen. Altijd! Al blijft het de taak van de eindverantwoordelijke uiteindelijk de knopen door te hakken. Van Gaal: 'Ik volg bijna altijd het advies van mijn specialisten op. Maar, ik beslis.' Een stap verder ging de Amerikaanse president Abraham Lincoln. In haar boek *Team of Rivals* (dat de Pulitzer-Prize won), beschrijft Doris Kearns Goodwin, hoe de grootste president die de Verenigde Staten ooit kende, in de meest zware tijden die het land ooit doorstond, een kabinet om zich heen verzamelde met zijn rivalen uit de burgeroorlog. Jaknikkers hield hij op afstand. Van zijn oude vijanden bleef hij advies vragen voor zijn te nemen beslissingen. Held!

Niet alleen

Nog een andere held die Van Gaal voorging, was Mozes. Een achternaam heb ik niet. Maar goed, door zijn uitzonderlijke leiderschap heeft hij die ook niet nodig, want we lezen duizenden jaren later nog over hem. Wie kent hem immers niet.

Natuurlijk maakte Mozes zijn fouten (waar we in latere blogs ongetwijfeld nog op terugkomen), maar wat kunnen we veel van de leider van het volk Israël leren.

In de strijd tegen de Amalekieten, een ander volk in het Midden-Oosten, koos hij er bewust voor om niet alleen aan de top te staan, maar zich te omringen door anderen die hem konden bijstaan, hem letterlijk ondersteunden. Zo hielden zijn broer Aaron en Chur letterlijk Mozes' zegende handen in de lucht.

Bijzonder verhaal natuurlijk dat dit de strijd in de vallei bepaalde, maar goed, daar zijn er in de Bijbel wel meer van. Waar het nu om gaat, is dat Mozes het niet alleen wilde doen.

Zo lezen we elders ook dat hij regelmatig advies zocht van zijn schoonvader Jethro. Het was Jethro die Mozes adviseerde om niet alles zelf op te willen lossen, maar om een team om hem heen te verzamelen dat hem zou ondersteunen. 'Je mat jezelf te veel af en ook van de mensen die bij je komen, vraag je te veel. Dit is een veel te zware taak voor je, je kunt dit niet alleen doen,' aldus Jethro tegen Mozes.

Van Gaal lijkt te hebben meegeluisterd.

Geschreven door Henk Jan Kamsteeg

<https://lazarus.eo.nl/blogs/wat-mozes-louis-van-gaal-en-abraham-lincoln-met-elkaar-gemeen-hebben>

Wees daardie één vandag...

Die krag van een vriendskaplike glimlag, een brandende kers, een omgee-aanraking, een nuut geplante boom, een klokhelder lag, een enkele bemoedigende woord, of een helpende hand, gaan nie die wêreld oornag verander nie, maar dit gaan die manier waarop jy leef verander en 'n impak maak waar jy die geleentheid kry om iemand anders se lewe aan te raak met jou een gebaar van welwillendheid.

Ons het gawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. Ons moet hierdie vermoëns reg gebruik. As God aan jou die gawe gegee het om te profeteer, moet jy dit aanwend in ooreenstemming met ons geloofsoortuigings. As dit is om ander te dien, doen dit met oorgawe. As jy onderrig gee, gee dan kwaliteitonderrig. As dit is om ander op te beur, lê jou daarop toe. As jy materiële ondersteuning kan gee, doen dit sonder bymotiewe. As God aan jou leierseenskappe gegee het, hanteer dit met toewyding. En as jy die gawe het om ander in hulle nood by te staan, doen dit met 'n vrolike hart. (Rom 12: 6-8, NLV)

Ons almal het al êrens in ons lewe moeilike tye beleef en moes uitdagings trotseer. Ons het daardie één persoon nodig gehad wat vir ons 'n brug was, of ons was self die brug vir iemand anders. Daar was tye wanneer ons daardie één persoon se helpende hand geneem het vir hulp, of ons was daardie één persoon wat ons hulp aangebied het. Die een hand wat hulp gee, is net so belangrik soos die ander hand wat hulp neem.

Oktober staan ook bekend as Bewustheidsmaand vir Geestesgesondheid. Hierdie bewusmaking lê nie net die klem op ander mense se geestesgesondheid nie, maar ook op jou eie. Die NHSV het in die afgelope vier uitgawes van Vroueflitse artikels geplaas oor geestesgesondheid en die verskillende fasette daarvan.

God het aan ons elkeen gawes gegee wat van mekaar verskil en waarmee ons daardie één persoon kan wees wat vir iemand leiding kan gee, kan onderrig, in nood kan help, by kan staan in moeilike tye en ander kan dien. Die NHSV se leuse Wees 'n seën beteken nie net om diensbaar te wees in die Kerk en by die NHSV nie, maar ook om daardie één persoon te wees wat 'n verskil in 'n ander se lewe kan beteken.

Die positiewe energie wat jy uitstraal, trek mense na jou toe aan. Wanneer jy ander se respek wil verdien, tree dan op met respek teenoor hulle. Wanneer jy eerlikheid verwag, wees eerlik in dit wat jy doen. Wees jy 'n refleksie van wat jy graag in ander wil sien. Wees jy die één wat jou hulp aanbied, maar wees ook bedag daarop wanneer jy die hulp moet aanvaar wat vir jou aangebied word.

Een glimlag kan die begin van 'n vriendskap wees.

Een kers kan die donker uitwis.

Een aanraking kan wys jy gee om.

Een boom kan die begin wees van 'n woud.

Een lag kan die gemoedere ophelder.

Een woord kan die doel omskryf.

Een helpende hand kan iemand hoop gee.

Een persoon kan die verskil maak.

Wees daardie één vandag...

Mari-lizé Beukes Voorsitter: NHSV Hoofbestuur

https://nhka.org/wp-content/uploads/2021/09/Blitspos-2021_09_30.pdf

Diaconie project voor 2021 – Joke de Jong

Wij willen graag wat extra aandacht geven aan een groep ouderen mensen in Park Sorg centrum. Van de 320 inwoners van de centrum zijn er ongeveer 70 inwoners die extra hulp en ondersteuning nodig hebben, zij krijgen geen hulp van familie of vrienden. Deze inwoners, mannen en vrouwen, hebben maandelijks toilet artikelen en snoepgoed en kleding nodig.

Als u het kan veroorloven en wil helpen kunt u extra boodschappen meenemen wanneer u voor uw eigen gezin inkopen doet. U kunt een of meerder artikelen kiezen van de volgende lijst. Alles is van harte welkom, er is geen bijdragen die te klein of onbelangrijk is. U kunt het meebrengen naar de kerk en aan Joke of Wanda of Clyde geven.

De lijst: bad zeep, toilet papier, tandpasta, shampoo, deodorant, scheermesjes, scheerschuim, body lotion, hand crème, body en hand wasmiddel, Ensure, papieren zakdoekjes, keukenrol, koffie, thee, suiker, melkpoeder of long-life melk, koekjes, snoepjes, chocola, chips, soep, Milo, chocolademelk, sokken, beanies, pyjamas, ondergoed, sjaals en truien.

Globish anyone?

I recently completed a course in Copy Editing and Proofreading, and one of the videos I watched was on the subject of Globish.

Globish is a term coined by Jean-Paul Nerriere a retired vice-president of IBM in the United States, in 2004. His premise was that the English language in all its complexity and extended vocabulary, was not easily accessible to speakers who did not speak English as their mother tongue. English is used in business negotiations and travel communication all over the world.

Globish is a registered trademark and a combination of global and English. It consists of a subset of the English language and counts around 1500 words.

Here in South Africa, we have 11 official languages, of which only one is English. As I started listening and observing I found many examples

of how the non-English speakers I talk to, have adapted the English language to communicate:

- The caretaker at our church informed me that he would like to return the box I had given him a week ago. Box, what box? Then I realized that he meant the cone-shaped plastic container with a plastic lid on that I had used to give him some food, in his mind it was simply a box and he certainly did not have the Tupperware reference we all have for plastic containers.
- A lady that helped in our household a few years ago informed me very earnestly that she had found a grandchild when she had gone home. I had visions of her finding an orphan on the side of the road and rescuing her and taking him/her on as a grandchild. Of course, she meant that when she arrived home, she met one of her newest grandchildren.
- The lady that helps in our household at present, informed me that the builders had broken the road. When I checked the road to check the damage in the road, I saw that a big truck was blocking the road and no cars could pass. The road was broken indeed, it could not be used by cars for a while.
- The same lady also asked us if we had also had so much rain with stones? We assured her that her indeed we had also had a big hailstorm – the effect of stones and hail would be equally devastating in the garden and anybody outside at the time of the storm.
- The last example our Priscilla used was that she came asking for the Rama. I had to think a few seconds to work out that she meant the butter.

Similarly, to people who do not speak English as their first language, the people in my circle of friends and colleagues have come up with their own unique brand of English words:

- similarly, to the Rama example we often use generic terms such as Tupperware to refer to plastic containers, Hoover refers to the vacuum cleaner, and Cutex refers to nail polish.

- in my work environment I learned that the word “peeps” is an informal reference to people.
- in our new digital world, we have all had to learn to attend Zoom or Teams calls and it has not failed to amuse me that people send messages that they have to hop off or jump off the calls – meaning that they are leaving or exiting from the call.
- one of the most used phrases in our new digital world has to be “you are on mute”, it does not mean you have gone mute, but merely that you have not switched the microphone on your PC on and you are talking to yourself instead of the team.

English remains a language that is used world-wide and I find the adaptation of the language by both native and non-native speakers fascinating.

Ellen van der Kuil

Dienstrooster november 2021			
	zondag 7 nov	zondag 14 nov Koffiedrinken	zondag 28 nov
1	Emmy Reinten	Ferry vd Kuil	Frouk Smal
Bloemen	Emmy Reinten	Ellen vd Kuil	Ina Pol
Koffie		Priscilla Ndlovu	

Agenda november 2021		
zaterdag 6 november	8h00 – 14h00	ORANJEHOF MARKT
zondag 7 november	10h00	Eredienst Ds. Y Dreyer
zondag 14 november	10h00	Eredienst Ds. Y Dreyer Koffiedrinken boven in zaal
zondag 21 november Eeuwigheidszondag	Geen eredienst	
zondag 28 november Eerste Advent	10h00	Eredienst Ds. Y Dreyer (Kaarsen ceremonie voor eeuwigheidszondag)

Verjaardagen november 2021		
maandag 1 november	Diana Kruger	082 802 5403
zaterdag 6 november	Elma vd Kuil	083 441 0392
woensdag 17 november	Alex Reintjes	083 595 6591
zaterdag 20 november	Rob Calmer	
vrijdag 26 november	Richard Steinmann	082 782 7151

MARANATHA KERK	
Webadres	http://www.nlgemeente.co.za
Facebook	http://tinyurl.com/FBMaranatha
Straatadres	Sherborneweg 3, PARKTOWN
Postadres	Nederlandssprekende Gemeente Postbus 84552 GREENSIDE 2034
Predikante	Ds Yolanda Dreyer 012 348 9850 / 082 893 2104 yolanda.dreyer@up.ac.za
Kerkkantoor Dinsdag ochtend 09h00 – 13h00	Joke de Jong 072 443 3535 nlgemeente@mweb.co.za
Bank Details	Beneficiary: Ned. Hervormde Kerk Nedbank Current Account 1979 316872 Branch: Nedbank Fox Street, Code 190805 Code 198765 for online payments
Scriba Redactrice Mare	Ellen van der Kuil 011 478 1082 / 083 626 3272 evdkuil@gmail.com
Kassier	Marco van Wieringen 011 442 9696 marcovw@mweb.co.za
Koster	Ferry van der Kuil 011 478 1082 estruct@iafrica.com
Organist	Johan van Staden 082 928 5874 jvstaden@webmail.co.za