



Maranatha Mare

maart 2022

Jaargang 49 No 2



© Copyright Jane Cobb Illustrations 2003.

Van as tot as (aswoensdag)

Na het carnavalsgedruis
de nonsens en jolijt
het teken van het kruis
in as, de vastentijd

In soberheid te leven
verstild in de woestijn
wordt het besef gegeven
van as tot as te zijn.

De veertig lange nachten
dagen van angst en pijn
naar vocht en voeding smachten
alleen, alleen te zijn.

Doornen in vlees gesneden
de kroon die niemand past
de man die heeft geleden
die droeg de zwaarste last.

Zijn offer ons gegeven
sterft af en bloeit weer op
uit as ontstaat nieuw leven
er groeit een nieuwe knop.

Cobie Verheij-de Peuter

<https://www.gedichtensite.nl/pasen-veertigdagentijd/27343-aswoensdag-van-as-tot-as>

maart 2022 | 2

U heeft geweldige dingen voor mij gedaan. U bent zo goed voor mij geweest!

De spiegel van de Lijdenstijd

Het is weer Lijdenstijd. Elk jaar gedenken wij zeven weken lang het aardse leven en werk van Jezus, zijn leven als een mens zoals wij. In de geschiedenis van Jezus zien we ook weer hoe het mens-zijn er uitziet. Hoe mensen het deden onder elkaar. Hoe mensen tegen Jezus deden.

Traditioneel is de Lijdenstijd een tijd van *vasten* – geen vlees eten op vrijdagen, *aalmoes geven* – iets opgeven, en *gebed*.

Voor Protestanten waren de regels en voorschriften niet zo specifiek, in het bijzonder met het vasten. Toch zijn er steeds meer mensen uit de reformatorische traditie die kiezen om iets op te geven en in die veertig dagen heel sober te leven.

Lijdenstijd 2022 is aangebroken. Gewoon weer hetzelfde als elk jaar, of *anders*?

Het verhaal van Jezus blijft hetzelfde. De christelijke rituelen en gebruik blijven dezelfde. Dit is een tijd van wegen en overwegen. We denken na over de mensheid en over óns mens-zijn. We kijken in de spiegel. We zien onszelf.

Nee, Lijdenstijd 2022 is niet gewoon hetzelfde. Wat wij dit jaar in de spiegel zien, is anders. We kijken terug op twee jaar van ontwrichting en verlies. Zo machtig als de mensheid dacht dat die was, zo machteloos stonden kleine mensen voor virus en pandemie. Aanpassen. Anders leven. Anders doen dan altijd. Angst en onzekerheid. Hoe lang? Hoe gaat het verder? We wisten het niet.

Kijken we dit jaar in de spiegel van de Lijdenstijd om te zien hoe het staat met de mensheid zien we wel iets *anders*. De wereld is veranderd. Daarover denken we na. Daarmee zullen we een weg vinden.

Kijken we elk jaar in de spiegel van de Lijdenstijd om te zien hoe het staat met óns mens-zijn, zien we altijd weer *verandering*. Van het ene jaar op het andere blijven wij niet op dezelfde plaats staan, zien we er niet hetzelfde uit.

We zijn niet dezelfde mens gebleven. Het leven heeft ons aangeraakt, veranderd. Wij hebben keuzen gemaakt, besluiten genomen. Die gaven een bepaalde richting aan ons leven. Momentum. Beweging. Hopelijk groei.

Soms is het moeilijk om in de spiegel te kijken. We zijn niet altijd gelukkig met wat we daar zien. Dit geldt niet alleen het lichaam dat we zien in de badkamerspiegel.

Dit geldt ook ons mens-zijn dat we zien in de spiegel van de Lijdenstijd.

Als we de moed hebben om te *kijken* en bereid zijn om te *zien* wat in ons leven gaat en wat niet, kunnen we kiezen om een te verandering maken ten goede.

Daartoe kunnen de oude christelijke gebruiken handig zijn, misschien met nieuwe inhoud.

Vasten: laten gaan waar je je op ongezonde wijze aan vastklemt en wat je leven en relaties niet dient.

Aalmoes geven: open ogen hebben voor menselijke nood en barmhartig zijn. Dit betekent niet alleen “geld geven”. Dit gaat ook om aandacht en “kindness”.

Gebed: verdieping van de relatie tot God. In alles open en eerlijk staan voor God.

De spiegel van de Lijdenstijd laat ons zien hoe onze eigen menselijke gebrokenheid, zelfgerichtheid, kleingeestigheid ons leven en onze relaties verkleinen.

De Lijdenstijd is een tijd voor schoonmaken en vernieuwen.

We ontdekken de schoonheid van de eenvoud.

Yolanda Dreyer

Gemeentenieuws

Op 13 februari was het een feestelijke eredienst. Yolanda leverde een prachtige preek over dankbaarheid met de tekstvers uit Psalm 16:6:

U heeft geweldige dingen voor mij gedaan. U bent zo goed voor mij geweest!

Na afloop van de preek en voorbeden, ontving Yolanda een akte van emeritaat, van ouderling Petro van Niekerk, namens het Commissie van de AKV. Zie verderop het voordracht van ouderling Petro van Niekerk, met de overhandiging van de akte.

Na afloop van de eredienst was er koffiedrinken boven in de zaal en werd er trakteert door Yolanda en ook de familie Pol. Ina Pol vierde haar 80^{ste} verjaardag, Jannie Pol zijn 84^{ste} verjaardag en het was ook het 61^{ste} jubileum van de trouwdag van Janny en Ina Pol.



Bedankje

Graag bedanken wij de gemeente voor de felicitaties met onze verjaardagen en huwelijksjubileum en ook voor de prachtige boeket bloemen die ik in ontvangst mocht nemen, rozen zijn mijn favoriete bloemen – het kon niet beter! **Ina Pol**

maart 2022 | 4

U heeft geweldige dingen voor mij gedaan. U bent zo goed voor mij geweest!



Paasontbijt

Graag willen wij weten of er animo is voor een paasontbijt op zondag ochtend 17 april 2022 om 8h00 boven in de zaal – het kan nu uiteindelijk weer! Laat het even weten aan Emmy/Ellen/Ferry/Joke, dan kunnen wij plannen maken.



Emeritaatsaanvaarding van prof Yolanda Dreyer : 13 Feb 2022

Geliefde prof Yolanda Dreyer, broers en susters,

Dit is my voorreg om vandag namens die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering die akte van emeritaat aan prof Yolanda Dreyer te oorhandig. Ek gee graag 'n kort oorsig oor haar loopbaan:

Haar loopbaan strek oor bykans 40 jaar. Sy begin haar bediening in die kerk by Fonteinedal in 1981, daarna Nelspruit 1982, Nederlands Hervormde gemeente Maranatha in 1994, Medeprofessor aan UP in Praktiese Teologie in 2000 en hoogleraar in 2002 tot en met einde 2021 -voorwaar 'n roemryke loopbaan. Ons kan vandag met vreugde hierdie mylpaal saam met haar, vriende en gemeente vier !

Van kleinsaf was dit haar passie om predikant te word. As eerste vroue predikant was sy 'n baanbreker nadat die AKV besluit het dat daar geen gronde in die Bybel bestaan om

maart 2022 | 5

U heeft geweldige dingen voor mij gedaan. U bent zo goed voor mij geweest!

enigiemand vanweë geslag uit die amp te hou nie. Dit het beteken dat sy maar geduld moes beoefen met die destydse patriargale sienings dat sy by haar eerste, relatief klein gemeente in Fonteinedal van 257 lidmate nie toegelaat was om alleen die predikant te wees nie, maar wel saam met 'n pastorale hulp. Destyds is gereken dat tsv haar uitstaande akademiese prestasie om haar BD graad met lof te verwerf, dat sy nie as vrou nie alleen die mas sou opkom nie!? Gelukkig het sienings verander met die tyd.! Vandag is bykans 40% van ons NHKA se predikante vroue! Of die houdings jeens vroue predikante verander het, kan ons maar net hoop.

Yolanda het uitstaande akademiese prestasies gelewer. Benewens haar voorgraadse studie aan UP, het sy haar Meestersgraad aan die Princeton Theological Seminary verwerf, 2 doktorsgrade aan UP, een in Praktiese teologie en een in Nuwe Testamentiese wetenskap. Sy het op verskeie terreine soos huwelik, gender en seksualiteit, insluitend oor homoseksualiteit en homofobie rigtinggewende navorsing gedoen en gepubliseer. By Princeton word sy as vooraanstaande akademikus gereken en het 'n Publikasie verskyn, getiteld: *Equal opportunities for the full contribution of all human beings for the good of all*. Sy is ook bekroon met 'n *Festschrift* in 2018 vir haar nasionale en internasionale status as praktiese teoloog en feministiese geleerde. Sy wil ook graag na haar aftrede steeds by teologie, die kerk en mense betrokke bly,-veral ook by ontwikkelings- en versoeningswerk in die land.

Ten slotte, wil ek namens die Kommissie van die AKV haar bedank vir 'n betekenisvolle bydrae tot die NHKA se teologie sowel as haar baanbrekersrol as die eerste vrouepredikant en dosent aan UP se Teologiese Fakulteit. Terselfdertyd wil ons as Kommissie dankie sê vir die uitstaande diens aan die NHKA in die breë, en hierdie gemeente in die besonder. Bowenal dankie vir jou integriteit as mens, jou bekwaamheid en warm medemenslikheid! Sterkte vir die pad vorentoe en mag God jou ryklik seën!

Petro van Niekerk

En toen was het ineens weer oorlog

En toen was het ineens weer oorlog. Voor mensen van mijn generatie (en jonger) gelukkig een andere ervaring dan voor de generatie van mijn ouders, maar toch.

Ja, de Koude Oorlog, daar groeide ik mee op. Dat was best spannend, herinner ik me. Ik was bang dat 'de Russen' deze kant op zouden komen, maar dat gebeurde niet, Goddank. In 1989 – ik was 19 – viel de Muur. De Koude Oorlog werd definitief niet warm, in de zin van bloedig. Een tijdperk van vrede leek aan te breken. Maar een jaar later, in 1990, ging het al mis: de Golfoorlog. Irak onder leiding van Saddam Hoessein viel Koeweit binnen,

maart 2022 | 6

U heeft geweldige dingen voor mij gedaan. U bent zo goed voor mij geweest!

en een internationale coalitie onder leiding van Amerika verdreef daarna de Irakezen. Het was gelukkig ver weg, ik zat op de School voor Journalistiek en dankzij CNN konden we live meekijken. Een bizarre ervaring.

Nog een jaar later startte de oorlog rond voormalig Joegoslavië. Slobodan Milosevic was de grote boosdoener. Deze oorlog voelde anders, herinner ik me, omdat het aanvankelijk vooral een burgeroorlog was. Voor deze oorlog, hoe verschrikkelijk ook, zaten we niet met de hele journalistenklas aan de buis gekluisterd. Nog weer later volgden de aanslagen op de Twin Towers onder leiding van Osama Bin Laden – en de reactie van het Westen daarop.

Daar denk ik allemaal aan bij het woord oorlog. Zoals gezegd: dat is gelukkig een heel andere associatie dan de generatie boven mij heeft bij dit woord. Die maakte zelf een oorlog mee, met alle verschrikkingen van dien.

Kinderen en volwassenen in Oekraïne maken nu hetzelfde mee als mijn ouders in de Tweede Wereldoorlog. Vliegtuigen die overvliegen, bombardementen, tanks, vijandige soldaten in de straten. Er vallen doden, gewonden, er ontstaan vluchtelingenstromen en levenslange trauma's. Vladimir Poetin is dit keer de naam van de dader. Iedereen die rationeel en nuchter nadenkt, zal nooit een oorlog beginnen. "Ik had gedacht dat ik zoiets niet meer mee zou maken," zei een voormalig legercommandant vorige week tegen me. Maar de mens is niet alleen maar een rationeel wezen. Gekrenktheid, narcisme, grootheidswaan – de genoemde mannen zitten er vol mee. "Begin er niet aan," zeg je als je alle voors en tegens afweegt. Maar zo denkt dit soort mannen niet. Vele anderen dragen de ingrijpende consequenties. Mogelijk decennialang.

Kyrie eleison.

Blog van Tijs van den Brink

<https://visie.eo.nl/artikel/2022/02/en-toen-was-het-ineens-weer-oorlog>

Altijd druk? Esther bant de haast uit haar leven #ikdoenietmeer

Esther leidde een druk bestaan, maar besloot het over een andere boeg te gooien. Ze vindt inspiratie in het boek over stoppen met haasten van John Mark Comer. Wat is het gevaar van te druk zijn? En heb jij ook de haastziekte? Je leest het hier.

In 2017 gaf ik een interview aan Power to the Mama's, een platform voor christelijke moeders. Daar zei ik het volgende: 'Het liefste zou ik twee Esthers hebben. Eentje die fulltime bij de kinderen is en eentje die al die andere dingen doet. Maar dat kan niet. Dat vind ik zo irritant, dat je niet alles kan doen.'

maart 2022 | 7

U heeft geweldige dingen voor mij gedaan. U bent zo goed voor mij geweest!

Nu lees ik het terug en denk ik bij mezelf: *what was I thinking?* Inmiddels ervaar ik het als een verademing dat ik één Esther heb en niet alles kan doen. Ik wíl niet alles doen! Om me heen zie ik zoveel mensen worstelen met wat het leven van ons vraagt. Ik draai het liever om: wat vragen wij van het leven? Wat vragen wij van onszelf?

Worstelen met het leven

Vlak voor de zomervakantie ving ik op het schoolplein de volgende zinnen op: 'Bijna vakantie hè? Eindelijk! Ben er zó aan toe!'

'Ja, het is nu nóg drukker op m'n werk, om alles af te ronden... pff.'

'Maar straks eindelijk rust!'

Ik voelde me bijna bezwaard dat ik niet mee kon praten. Ja, de laatste weken voor de vakantie moesten we extra zaken regelen. Cadeautjes voor de juffen en de laatste partijtjes. Werk dat afgerond moest worden. Maar anders dan in de voorgaande jaren ervoer ik geen stress. Geen gejakker en gejaag. Zo langzamerhand, met vallen en opstaan, lukt het me steeds beter om de haast uit mijn leven te bannen. Ik wil niet meer meedoen aan onze overspannen samenleving.

Om mij heen zijn veel mensen doorlopend te druk. Té hard aan het werk, overbelast, overspannen, geïrriteerd, burn-out. In combinatie met lichamelijke, psychische of relationele problemen zie ik veel mensen worstelen met het leven. Dat maakt me verdrietig.

De prijs van onze haast

Ik werd geraakt door het boek *The Ruthless Elimination of Hurry: How to Stay Emotionally Healthy and Spiritually Alive in the Chaos of the Modern World* van John Mark Comer. Comer is voorganger van Bridgetown Church in Portland (Oregon) en worstelde zelf met overspannenheid. Ik neem je mee in zijn bespiegelingen.

Wat zijn we hard bezig met de persoon te worden die we willen zijn, ziet Comer. Onze volle potentie bereiken. Idealen nastreven. Doelen stellen. Plannen maken en targets halen. Voldoen aan de verwachtingen van onze baas, onze familie en onszelf. We rennen en haasten ons door dit leven heen. Ten koste van wat? Onze zielsrust? Onze lichamelijke en geestelijke gezondheid?

Comer citeert filosoof Dallas Willard: 'Haast is de grootste vijand voor ons spirituele leven vandaag de dag. Je moet haast meedogenloos uit je leven elimineren.' De Zwitsers psychiater Carl Jung stelt het scherper: 'Haast is niet van de duivel, haast is de duivel.'

Chronisch te druk

We komen in een *loop* terecht en weten niet meer hoe we eruit kunnen springen. Dat gaat zo.

1. Ik ben druk!
2. Ik ben *té* druk, dit moet niet te lang zo doorgaan.
3. Ik voel me slecht, zowel emotioneel als lichamelijk.
4. Ik trek het niet meer, ik ga het anders doen.
5. Ik doe het wat rustiger aan. Minder hard werken, een legere agenda. Gezonder eten, drinken, slapen en sporten. Ontspannen.
6. Ik voel me beter!
7. Ik kan er weer wat bij hebben.
8. Ik moet opletten, want het wordt weer drukker.
9. Ik ben *té* druk!
10. Ik voel me slecht...

veel

té

enige

Haast en liefde gaan niet samen

God schiep geen haast, stelt Comer. 'De hoogste waarde in Gods Koninkrijk is liefde. Het grootste gebod is: Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Heb uw naaste lief als uzelf. Liefde geven, kost tijd. Als je kinderen hebt, een geliefde of intieme vrienden, dan weet je dat. Haast en liefde zijn als olie en water, ze mixen niet.'

De momenten waarop hij van zichzelf baalt, zijn de momenten waarop Comer geen goede vader, echtgenoot of voorganger is. Deze momenten zijn bijna allemaal te herleiden naar haast, schrijft hij. Hij was te laat voor een afspraak, liep achter met het afwerken van zijn to do list of stopte te veel activiteiten in één dag. Het gevolg: boosheid, irritatie en gezeur richting de mensen waarvan hij het meest hield.

Comer: 'Ondanks al onze technieken, smartphones, koffiemachines en vaatwassers, voelt het alsof we niet *méér*, maar minder tijd hebben. Waar blijft de tijd?! Een eeuw geleden had je meer status als je minder werkte. Nu is het precies andersom: hoe rustiger je leven is, hoe minder status je hebt. Is een gezonde ziel in onze cultuur niet belangrijk meer?'

Heb jij ook de haastziekte?

Cardioloog Meyer Friedman stelde dat mensen die chronisch geïrriteerd en gehaast zijn, gevoeliger zijn voor het krijgen van een hartaanval. Hij definieerde hun leven als een doorlopende strijd. Een niet aflatende poging om meer en meer te bereiken. Meer en meer te doen. In minder en minder tijd: 'haastziekte'. Hij zei dit in de jaren 50...

Comer noemt een paar gedragskenmerken van mensen met haast:

- In de winkel van de ene naar de andere wachtrij bij de kassa verplaatsen, omdat die korter of sneller lijkt.
- De auto's op de snelweg voor je tellen en naar de baan verplaatsen die er het snelste uitziet.
- Multi-tasken, totdat je taken vergeet.

Checklist

De tien symptomen van de haastziekte, volgens Comer:

1. Irritatie, vooral richting de mensen die dichtbij je staan.
2. Hypergevoeligheid.
3. Rusteloosheid.
4. Non-stop werken of non-stop actief willen zijn.
5. Emotionele afvlakking: demping van gevoelens
6. Verkeerde prioriteiten stellen: steeds maar niet doen wat je écht belangrijk vindt. Daardoor reactief leven in plaats van pro-actief.
7. Slecht zorgen voor je lichaam: slecht slapen, niet sporten, ongezond eten en drinken. Je leeft op cafeïne, suiker, koolhydraten en/of alcohol.
8. Vluchtgedrag: verdoving zoeken in Netflix, eten, drank, social media, porno.
9. Verlies van spirituele discipline: niet meer bidden, Bijbel lezen, mediteren, rust zoeken.
10. Isolatie: je mist verbinding met God en de mensen om je heen.

Geschreven door Esther Kaper

<https://lazarus.eo.nl/blogs/altijd-druk-esther-bant-de-haast-uit-haar-leven-ikdoenietmeer>

Genoeg?

Door Kristien Hemmerechts

Mirakels en wonderen. De vraag is niet of je erin gelooft, de vraag is wel wat ze betekenen, hoe ze te begrijpen, wat ze ons vertellen. Neem nu bijvoorbeeld het mirakel van de vijf broden en de twee vissen, en hun wonderbare vermenigvuldiging.

Waargebeurd of niet waargebeurd, wie zal het zeggen? Dat is het punt niet. De essentie van dit mirakel – als het dan al een mirakel zou zijn – is dit: er is genoeg voor iedereen. Begin maar uit te delen, niemand hoeft met een lege maag naar huis te gaan, of met een droge keel.

Er is op deze planeet genoeg voor iedereen, maar het wordt slecht beheerd en nog slechter verdeeld. Helaas kan ik niet onschuldig pleiten. Telkens wanneer ik iemand in een portaal of op een trottoir op een stuk karton onder een deken zie liggen slapen, ben ik me pijnlijk bewust van het veel te grote huis waarin ik woon, van de logeerkamer die slechts zelden wordt gebruikt.

Ik steun trouw een aantal goede doelen, maar ik zou zoveel meer kunnen doen. Waarom doe ik niet meer? Laat ik, voor ik over anderen een oordeel vel, in mijn eigen hart, geweten en portemonnee kijken. Wat het huis betreft is het antwoord snel gevonden: ik woon er ontzettend graag, ik heb het gevoel er wortel te hebben geschoten. Ik kom er tot rust en voel me er veilig en geborgen. Het is ook mijn werkplek, de plek waar ik me concentreer en waar ik niet graag uit mijn concentratie word gehaald. Daarom heb ik liever geen andere mensen in huis, tenzij ze plechtig beloven me niet te storen bij mijn werk.

Geld

En nu het geld. Ik beken dat ik graag een buffer heb, een appeltje voor de dorst, een reserve om uit te putten voor onverwachte onkosten. Hoe groot moet die buffer zijn? Wanneer is genoeg genoeg? Dat is de hamvraag.

Ik ken mensen die zich zorgen maken over hun financiële situatie terwijl ze meerdere woningen bezitten die ze verhuren, en ze dan ook nog eens over een indrukwekkende aandelenportefeuille beschikken. Het kost me enige moeite om me te beheersen wanneer zulke mensen botweg weigeren om een goed doel te steunen waarin ik rotsvast geloof en waarvan ik met grote zekerheid weet dat elke euro goed wordt besteed. Zij zouden duizend euro meer of minder op hun rekening nauwelijks voelen en misschien zelfs niet merken, terwijl het bedrag voor iemand anders een wereld van verschil kan maken.

O, wat zou ik dan graag als een soort politieagent alles herverdelen. Oordeel niet opdat je niet geoordeeld wordt, dat weet ik wel, maar geconfronteerd met zoveel gierigheid en egoïsme valt het me erg zwaar dit gebod te eerbiedigen. Sommige mensen lijken niet te beseffen dat ze hun geld en bezittingen niet kunnen meenemen in hun graf. Misschien

moet dit een streefdoel van elke mens zijn: eindigen met nul euro op je rekening, of met precies voldoende euro's om je uitvaart te betalen. Je komt op aarde met niets, en je verdwijnt met niets. Zo is de cirkel mooi rond.

Werk

Ja, maar wij hebben daarvoor gewerkt. Wij hebben het verdiend. Wij hebben het gespaard. Wij hebben altijd de tering naar de nering gezet.

Dat zijn dan de tegenargumenten. Niet te vergeten ook: de angst voor profiteurs. Voor oplichters en klaplopers. Voor mensen die zelf niet willen werken maar op de kap van anderen leven – dat is een Vlaamse uitdrukking maar Nederlanders zullen wel begrijpen wat ermee wordt bedoeld.

Klaploper. Mijn vader gebruikte het woord vaak. Hij voelde de diepste minachting voor klaplopers. Minachting en misprijzen. Ik hoop dat hij mij nooit van klaploperij heeft verdacht, want hij was streng op dat vlak. Op andere vlakken trouwens ook.

Een klaploper heeft niet elke euro die hij verteert eerlijk verdiend.

Al die mensen die zich door Jezus en zijn leerlingen lieten voeden waren op de keper beschouwd klaplopers. Hadden ze niet zelf een picknick kunnen meebrengen? Waar haalden ze het lef vandaan erop te rekenen dat er wel voor eten zou worden gezorgd? Eén uitzondering was er, die arme jongen met zijn broden en vissen. En wat was zijn beloning: hij moest ze afstaan en weggeven aan die bende klaplopers!

Beloonde klaploperij

Het mirakel van de klaplopers. Het mirakel van de klaploperij die wordt beloond. Waarom? Omdat er genoeg is.

Geef zonder je af te vragen of de ander het verdient.

Geef zonder je af te vragen of wat je geeft goed zal worden besteed.

Geef zonder je af te vragen of de ander het echt nodig heeft.

Geef zonder angst dat van je vrijgevigheid misbruik zal worden gemaakt.

Geef omdat je genoeg hebt en de ander niet.

Geef omdat er genoeg is voor iedereen.

Kristien Hemmerechts is een Vlaams schrijfster. Op 8 februari verscheen haar historische roman *Hubertina*, over een vrouw die geïnspireerd door haar geloof tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet ging. Over de Bijbel schreef ze het essay 'Het is volbracht' in de bundel *Een gesloten tuin, een verzegelde bron* die tegelijk met de NBV21 verscheen in oktober.

<https://debijbel.nl/bericht/genoeg>

Dienstrooster maart 2022			
	zondag 6 maart	zondag 13 maart Koffiedrinken	zondag 20 maart
1	Emmy Reinten	Ferry vd Kuil	Jan-Willem Hoorweg
Bloemen	Peggy Mijne	Ellen vd Kuil	Emmy Reinten
Koffie		Priscilla Ndlovu	
	zondag 27 maart		
1	Ina Tanzer		
Bloemen	Frouk Smal		

Agenda maart 2022		
zondag 6 maart	10h00	Eredienst Ds. Y Dreyer
1^e lijdenszondag	11h00	FINCOM
dinsdag 8 maart	09h00 – 13h00	Kerkkantoor
zondag 13 maart	10h00	Eredienst Ds. A Kuyper
2^{de} lijdenszondag		Koffiedrinken
dinsdag 15 maart	09h00 – 13h00	Kerkkantoor
zondag 20 maart	10h00	Eredienst Ds. Y Dreyer
3^{de} lijdenszondag		
dinsdag 22 maart	09h00 – 13h00	Kerkkantoor
zondag 27 maart	10h00	Eredienst Ds. Y Dreyer
4^{de} lijdenszondag		
dinsdag 29 maart	09h00 – 13h00	Kerkkantoor

Verjaardagen maart 2022		
dinsdag 1 maart	Joke de Jong	072 443 3535
dinsdag 1 maart	Yulandi Knoester	074 130 6852
dinsdag 1 maart	Lenè Fourie (kleindochter Joke de Jong)	
woensdag 2 maart	Gitta Leeuw	012 661 2247
donderdag 17 maart	Jan-Willem Hoorweg	082 557 0047
zondag 20 maart	Klaas-Jan Leeuw	072 567 4089
dinsdag 22 maart	Marco Bianchi (kleinzoon Yvonne de Koster)	
donderdag 24 maart	Ruben Andeweg (zoon Wijnand en Anita)	
zondag 27 maart	Jacobus Bakkers	082 850 9401

MARANATHA KERK	
Webadres	http://www.nlgemeente.co.za
Facebook	http://tinyurl.com/FBMaranatha
Straatadres	Sherborneeweg 3, PARKTOWN
Postadres	Nederlandssprekende Gemeente Postbus 84552 GREENSIDE 2034
Predikante	Ds Yolanda Dreyer 012 348 9850 / 082 893 2104 yolanda.dreyer@up.ac.za
Kerkkantoor Dinsdag ochtend 09h00 – 13h00	Joke de Jong 072 443 3535 nlgemeente@mweb.co.za
Bank Details	Beneficiary: Ned. Hervormde Kerk Nedbank Current Account 1979 316872 Branch: Nedbank Fox Street, Code 190805 Code 198765 for online payments
Scriba Redactrice Mare	Ellen van der Kuil 011 478 1082 / 083 626 3272 evdkuil@gmail.com
Kassier	Marco van Wieringen 011 442 9696 marcovw@mweb.co.za
Koster	Ferry van der Kuil 011 478 1082 estruct@iafrica.com
Organist	Johan van Staden 082 928 5874 jvstaden@webmail.co.za