



Stil
het was Gods wil
Zijn Zoon te geven

Stil
Jezus droeg mijn kruis
mijn zonden vergeven

Stil
duisternis wacht
op het Licht

Stil
in verwondering
dat U voor mij ging.

- Leo Heuvelman -

Maranatha Mare

april 2022

Jaargang 49 No 3

Hij, alleen Hij.

Hij maakte het verschil.
Hij liet zich niet verleiden.
Hij koos de zware weg om God te dienen.
Ook wij moeten kiezen
Petrus of Pilates.
Vriend of vijand.
Slechts toeschouwer zijn bij het kruis
of treuren net als Maria.
Zijn weg of onze weg.
Hij werd verraden,
uitgejouwd.
Vals beschuldigd.
Hij werd gemarteld.
Zijn kracht vloeide weg.
Hij stierf ...
Eenzaam.

Hij stond op als de zon die de bloemen opent.
Vrouwenogen ontdekten dit wonder.
De strijd was gewonnen.
Zijn kracht kan ons vrijmaken.
Zijn hand wil op onze schouders rusten
Hij wil ons vasthouden.
Na Zijn lijden is alles anders geworden.

Hallelujah.
Vrede voor iedereen.
Alles komt goed.

Aad van der Klaauw

<https://www.gedichtensite.nl/pasen/40835-hij-alleen-hij>

Geen passagier van het leven

Amelia Earhart, geboren in Amerika in 1898 werd bekend als de eerste vrouw die als piloot solo de Atlantische Oceaan overstak. Zij was maar de tweede persoon die dat deed na Charles Lindbergh. Ze was zich bewust van de risico, maar zei:

*Vrouwen moeten dingen proberen, zoals mannen dingen hebben geprobeerd.
Als ze falen, is hun mislukking alleen maar een uitdaging voor anderen.*

Toen ze in 1937 om de wereld wilde vliegen verdween haar vliegtuig ergens over de Stille Oceaan. Nooit werd een spoor van haar of het vliegtuig gevonden. In 1939 werd ze wettelijk doodverklaard.

Toen ik in 1989-1990 in Amerika studeerde ging ik tijdens een korte universiteitsvakantie met een vriendin naar Washington DC waar haar vader woonde. Wij bezochten de monumenten en musea. Bij een replica van het vliegtuig van Amelia Earhart moest ik gewoon een foto laten nemen. De eerste vrouw ...



In 1928 was zij ook de eerste vrouw die als passagier in een vliegtuig de Atlantische Oceaan overstak. Ze was van Amerika naar Europa gevlogen. Na de landing in Europa vroegen journalisten naar haar ervaring van de reis. Hoe was het om als passagier in een vliegtuig de Atlantische Oceaan over te steken?

Haar antwoord was: *“Je kunt niet als passagier door het leven gaan.”* Zij wilden zelf vliegen. Wij mensen van Pasen zijn onderweg naar onze levensbestemming. Op onze levensreis kunnen we geen passagieren van ons eigen leven zijn. Een passagier wordt door een ander genomen van het ene punt naar het andere. Die is passief, laat het maar gebeuren. Een ander moet het doen. Een ander moet de besluiten nemen, het werk doen, de reis namens de passagier voltooien. Passagieren in het leven zijn vaak bang voor het falen, om een mislukking te maken. Daarom willen ze de verantwoordelijkheid voor hun eigen leven niet op zich nemen.

april 2022 | 3

Je kunt niet als passagier door het leven gaan

Op weg met Jezus kunnen we onze eigen levensbestemming niet bereiken als passagieren of, zoals de Brief aan de Hebreëën het zegt, als toeschouwers. Gelovigen zullen zelf vastberaden de wedstrijd lopen, de blik gehouden op Jezus, de grondlegger en voltooiër van ons geloof. Alleen zo bereiken ze hun levensbestemming.

Yolanda Dreyer

Gemeentenieuws

In de vorige Mare schreven wij over de feestelijke januari maand van family Pol:

Ina Pol vierde haar 80^{ste} verjaardag, Janny Pol zijn 84^{ste} verjaardag en het was ook het 61^{ste} jubileum van de trouwdag van Janny en Ina Pol.

In februari en maart ging het opeens minder met Janny Pol. Er bleken problemen met zijn hart en de slagaderen rondt het hart, en na een aantal weken tobben en een korte ziekbed is hij plotseling op zondag 13 maart overleden.

Frouk beschreef het als volgt:

Vandaag hebben we een grote verlies geleden. De beste man...vader...opa...en overgrootvader is vanmiddag overleden. We zijn zo blij dat hij 84 jaar lang voor ons gespaard was. RIP Papa.

De herdenkingsdienst voor Janny vond plaats op zaterdag 19 maart in de Maranatha kerk.

De volgende herinneringen werden door Christine Schmidt gedeeld:

My Dad

I did not have the best relationship with my dad when I was a child. He was a strong man with calloused hands, and he was as the Dutch say a pestkop. When I was 16 years old, I had a dream that my dad had died. The dream was super real, and I woke up ice cold and anxious. This dream made me change my attitude towards him and I am forever grateful for the extra 44 years I had to appreciate the amazing man my dad was.

My dad was born in Uithuizen and he was the 10th of 12 children. They were of meagre means but my dad used to tell me many stories of his happy childhood. Even though my dad was the 5th son he was conscripted into the army in 1957 and he served his time in Surinam, South America. When he came back, he finished his trade as a plasterer, met my mom and they married quite young in 1961. Because of his stint in South America, he always wanted to emigrate to a warmer country. He convinced my mother to emigrate his family to South Africa. We arrived in South Africa on the 14th of May 1968 a day before my sister turned one year old. We settled in Pretoria, where we stayed for 3 years, half of which he commuted to the east rand. This led to us settling in Benoni. Through all South Africa's tumultuous times when the family asked if we were coming back to the Netherlands, my dad would ask. "Has the weather changed?"

My dad was the ultimate entrepreneur, even before it was fashionable. Him and his cousin Fokko Bos contracted themselves out as plasterers, he also started his own industrial cleaning company called Polluk industrial Cleaners and he even had a plastic recycling company.

Everybody here knew my dad in some or other way. He was an extrovert and the ultimate chirper. He always had something to say to everyone and often taking the micky out of people. He could not really sit still. He was an early riser and loved a challenge and a joke. He loved sport in any form. My dad and I, and even some of you here, have had many table tennis matches and dart games with him. He never gave an inch. Even in his later years the billiards and Putt-putt, on a course that he built himself, were the highlights of his week.

My dad was a family man and an awesome example. He was always smiling and good natured. My mother and father were married for 61 years. What an example! He loved his two daughters, adored his grandkids and later his great grand kids. All the extended family members were made to feel welcome. One of my aunts after his passing said he was a beautiful person and someone that stood in the middle of life. That describes my dad to a tee.

I am sure that all of us here today will remember Janny Pol in his or her own way, but I think that everybody will agree that he was a very, very special man.



We zullen over je blijven praten
Zodat iedereen weet wie je bent
Afscheid nemen en echt verlaten
Gebeurt pas als niemand je meer kent!
Zolang niemand kan vergeten
Wie je bent en wat je deed,
Iedereen je naam zal weten
Is er niemand die vergeet
Dat jij hier bent geweest!
In onze woorden blijf je leven
Daardoor raken we je niet kwijt!
Je naam zal blijven rondzweven
Zodat de herinnering niet slijt!

Hartelijk dank voor alle medeleven. Ina Pol

Gemeente Mededelingen

- Op Palmzondag 10 april na afloop van de eredienst, in de kerk, houden wij een korte gemeente vergadering. De gemeente moet s.v.p. de financiële zaken van onze kerk, onder bekwame leiding van Marco van Wieringen, goedkeuren: verslag van auditeurs, financiële verslag van jaar 2021/2022 en budget voor jaar 2022/2023.
- De komende paasfeest vieren wij als volgt:
 - **geen** Tennebraé dienst op Witte Donderdag
 - een eredienst op Goede Vrijdag 15 april om 10h00, met een avondmaal viering
 - Paasontbijt op zondag 17 april om 08h30 boven in de zaal
 - gevolgd door de Paasfeest eredienst om 10h00 in de kerk
- Op zaterdag 23 april om 08h00 vindt de 71^{ste} Rings vergadering van de Ring van Johannesburg plaats bij gemeente Turffontein. Als ouderlingen gaan Ferry en Ellen van der Kuil en als diakenen gaan Clyde en Wanda Groenewald, en als predikante zal Tanya van Wyk ons vertegenwoordigen.
- De Oranjehof markt is op zaterdag 30 april

Een frisse kijk op de voorjaars schoonmaak: 'Sla de plinten van je leven niet over'

Hoon óf bewondering: begin over de voorjaars schoonmaak en een van beide valt je ten deel. Hoon van mensen die zoiets ouderwets en zonde van hun tijd vinden, bewondering van hen die er zelf aan meedoen - of dat wel zouden willen. "Feitelijk is het schoonmaken van het huis ook een oproep tot het schoonmaken van het hart."

Toegegeven, ik – en velen van mijn generatie met mij – doe er niet aan. Mijn moeder wel. Nog steeds, al loopt ze inmiddels tegen de 80. Ik herinner me de weken in het vroege voorjaar dat ik uit school kwam en onze hele woonkamer op z'n kop stond. De gordijnen draaiden rondjes in de wasmachine, de bank stond op armlengte van de muur en de eettafel lag bezaaid met spullen uit de buffetkast. Mijn moeder raagde alle muren en plafonds, en het huis geurde naar een mengsel van zeep en spiritus. Systematisch werkte ze in twee, drie weken alle kamers één voor één af.

Kolenkachel naar zolder

Mijn moeder had de traditie weer van háár moeder overgenomen, die standaard in april, als de kolenkachel naar zolder ging, het hele huis boende. Spic en span kon je dan de zomer in. En ook op boerderijen was het een bekend verschijnsel: zodra het vee naar buiten ging, werd de deel schoongemaakt.

Voert de traditie zelfs terug naar het volk Israël, dat de opdracht kreeg in de weken voor Pesach het hele huis te reinigen van alle zuurdesem? "Dat zou ik zo niet zeggen," reageert Jan Holtslag, PKN-predikant in het Zuid-Hollandse Giessenburg. Hij beantwoordde mijn tweet over de grote schoonmaak en legt uit: "Ik denk dat het vooral praktische redenen heeft, en geen directe link

met welke Bijbelse geschiedenis dan ook.” Al is het zeker niet vergezocht om parallellen te zien, erkent hij. “Het is frappant en bijzonder dat mensen in deze tijd, rond het Joodse Pascha, het huis volledig ondersteboven keren. Precies zoals de Joden dat moesten doen, om hun huis te reinigen van alle zuurdesem.”

Een spade dieper

Holtslag wil nog wel een spade dieper gaan. “Feitelijk is het schoonmaken van het huis ook een oproep tot het schoonmaken van het hart, tot bekering. Met het Pascha herdenken de Joden de uittocht uit het slavenhuis van Egypte. Met daarbij Gods belofte van een nieuw land, van opnieuw beginnen. Je zou dus kunnen zeggen dat elk Joods paasfeest weer een nieuwe start is. We beginnen met een schone lei; mijn huis brandschoon én mijn hart gereinigd.”

Een klein leugentje

Dat doet me denken aan een kinderliedje van Elly en Rikkert: *Mijn hart is net een huis, met kamertjes en gangetjes, een voordeur met een ruit. Er hangt een fris behangetje, het ziet er keurig uit. Maar dan, als Jezus aanklopt, dan kijkt Hij in mijn keukentje. Dat is nog niet gesopt. Daar ligt een heel klein leugentje, dat 'k ergens had verstopt. Hij vindt een lelijk woord, een stukje ongehoorzaamheid en nog een rare mop. En toch is Hij niet boos op mij. We ruimen alles op.*

Dat spinragje

“Het feit dat het huis helemaal ondersteboven gekeerd werd om de laatste kruimel zuurdesem te verwijderen,” vervolgt Holtslag, “geeft ook aan dat die schoonmaak van huis en hart niet even iets globaals is. De plinten sla ik over, de kelder doe ik ook maar niet, en dat spinragje kan wel blijven zitten? Nee, het gaat om een heel grondige schoonmaakbeurt, dát is Pesach. Je kunt je er niet gemakkelijk van afmaken met: ‘Ach, ik doe alleen de grootste en ergste zonden weg uit mijn leven.’ Het gaat uiteindelijk om de vraag: wil ik echt élke zonde uit mijn leven bannen? Wil ik me echt bekeren? Helemaal in het licht van het offer van de Here Jezus, waar het met Goede Vrijdag en Pasen over gaat.”

Dat stelt ons voor serieuze vragen, legt hij uit. Wat maak ik schoon? En: waar mag Jezus allemaal komen? Holtslag: “Laten we Hem toe in de hal? In de woonkamer? En mag Hij in de slaapkamer komen? Op de rommelzolder? In de kelder, waar we dingen hebben weggestopt? Wil ik dat echt schoonmaken? Of beter nog: mag Hij dat reinigen met Zijn bloed?”

Geheimen

De vraag is natuurlijk wat je tegenkomt als je de deur van een ruimte opent waar je al jaren niet meer bent geweest. Of waarvan je weet: daar liggen dingen die ik liever niet onder ogen kom. “Verborgene zonden. Je geheimen. Je verkeerde begeerten en verlangens. Dingen waarvan je weet dat ze niet goed zijn, maar waar je niet tegen strijdt,” somt Holtslag op. Kortom, alles wat je verstopt en wat niet aan het licht mag komen.

Vraag hulp

Maar hoe pak je dan zo'n ruimte aan? "Begin met opbiechten. En ja, als er dingen aan het licht komen – je hebt gestolen, je boekhouding klopt niet – dan kan er van alles over je heen komen. Vraag daarom Jezus jou te helpen, om je te reinigen en tegen je zonde te strijden.

Misschien is het ook nodig anderen te vragen je te helpen. En net als bij een echte schoonmaak, moet je soms dingen letterlijk weggooien om te voorkomen dat je in dezelfde val trapt. Je bent immers uitgeleid uit het slavenhuis van de zonde; keer daar nu niet in terug.

Ja, je kunt de grote schoonmaak uitstellen. Het moment komt immers ieder jaar terug. Maar hoelang wil je blijven uitstellen? Psalm 32 zegt: 'Zolang ik zweeg, teerden mijn botten weg. Toen beled ik U mijn zonde en U vergaf mij mijn zonde.' Dus dingen benoemen en belijden – in gebed, op papier –, dát geeft ruimte."

Ook daar zit wat diepers onder. Als het een bende is in je hart, denk je: laat maar. Maar als je gaat ordenen en opruimen, vind je misschien wel dingen waarvan je dacht dat je ze voorgoed kwijt was. Met andere woorden: wie zijn geloof kwijt is, moet misschien eens gaan schoonmaken. Zoals de weduwe de verloren penning pas terugvindt als ze haar huis 'met bezemen keert' (Lucas 15:8). Of eens de boel goed ordenen en je ontdoen van de prullaria van het leven, waardoor je weer tijd en ruimte hebt voor waar het écht om gaat. Voor geloven. Voor Jezus. Zodat je de zin en diepe vreugde van het leven in Hem (her)vindt. Dan ontdek je misschien ook weer waar het met Pasen over gaat. Wie het Paaslam is – voor jou. En hoe Hij je wassen wil, witter dan sneeuw (Psalm 51:9).

Tien keer minder chagrijnig

Levert een grote schoonmaak ook nog andere vruchten op? Als ik mijn moeder vraag waaróm ze zich in vredesnaam toch elk jaar weer die tijdrovende onderneming op de hals haalt, antwoordt ze: "Als ik de klus geklaard heb, geeft het zo veel tevredenheid. En ruimte om weer hobby's op te pakken, want alles is weer heerlijk schoon. Bovendien, je vindt dingen die je al lang zocht of waarvan je niet meer wist dat je ze had." Of, zoals een collega zei: "Ik ben tien keer minder chagrijnig als mijn huis is opgeruimd."

Elly en Rikkert zingen nog na in mijn hoofd: Jouw hart is net een huis, met deuren en een raam ervoor. De Heer kijkt zo naar binnen, je hoeft je niet te schamen hoor. Je mag opnieuw beginnen.

Mirjam Hollebrandse

<https://visie.eo.nl/artikel/2022/03/een-frisse-kijk-op-de-voorjaarsschoonmaak>

Dienstrooster april 2022			
	zondag 3 april	zondag 10 april Koffiedrinken	vrijdag 15 april
1	Ferry vd Kuil	Emmy Reinten	Ferry vd Kuil
Bloemen	Ellen vd Kuil	Rietje Spoon	Geen
Koffie		Priscilla Ndlovu	
Avondmaal			Joke de Jong Wanda Groenewald
	zondag 17 april	zondag 24 april	
1	Frouk Smal	Hilde Herholdt	
Bloemen	Ina Pol	Peggy Mijne	

Agenda april 2022

zondag 3 april 5^{de} lijdenszondag	10h00	Eredienst Ds. Y Dreyer
dinsdag 8 maart	09h00 – 13h00	Kerkkantoor
zondag 10 april Palmzondag	10h00	Eredienst Ds. Y Dreyer Gemeentevergadering in kerk Koffiedrinken
dinsdag 12 april	09h00 – 13h00	Kerkkantoor
vrijdag 15 april Goede Vrijdag	10h00	Eredienst Ds. Y Dreyer Avondmaal
zondag 17 april Paaszondag	08h30 10h00	Paasontbyt Eredienst Ds. Y Dreyer
dinsdag 19 april	09h00 – 13h00	Kerkkantoor
zaterdag 23 april	08h00	Rings vergadering Gemeente Turffontein
zondag 24 april	10h00	Eredienst Ds. T van Wyk
dinsdag 26 april	09h00 – 13h00	Kerkkantoor
zaterdag 30 april		Oranjehof Markt

Verjaardagen april 2022		
zaterdag 2 april	Petrus van den Steen	011 871 2221
dinsdag 5 april	Tanya van Wyk	082 774 7907
donderdag 7 april	Jan Leeuw	012 661 2247
zaterdag 9 april	Liam Jordaan	
zaterdag 9 april	Jacqueline Reintje	011 828 5236
vrijdag 22 april	Jan Wuestenenk	011 867 1886
woensdag 27 april	Nora de Rijk	
woensdag 27 april	Cherese Roux	
zaterdag 30 april	Sietske Reinten	011 679 1434

MARANATHA KERK	
Webadres	http://www.nlgemeente.co.za
Facebook	http://tinyurl.com/FBMaranatha
Straatadres	Sherborneweg 3, PARKTOWN
Postadres	Nederlandssprekende Gemeente Postbus 84552 GREENSIDE 2034
Predikante	Ds Yolanda Dreyer 012 348 9850 / 082 893 2104 yolanda.dreyer@up.ac.za
Kerkkantoor Dinsdag ochtend 09h00 – 13h00	Joke de Jong 072 443 3535 nlgemeente@mweb.co.za
Bank Details	Beneficiary: Ned. Hervormde Kerk Nedbank Current Account 1979 316872 Branch: Nedbank Fox Street, Code 190805 Code 198765 for online payments
Scriba Redactrice Mare	Ellen van der Kuil 011 478 1082 / 083 626 3272 evdkuil@gmail.com
Kassier	Marco van Wieringen 011 442 9696 marcovw@mweb.co.za
Koster	Ferry van der Kuil 011 478 1082 estruct@iafrica.com
Organist	Johan van Staden 082 928 5874 jvstaden@webmail.co.za